

Türkiye'deki Siyasi Tutukluların Kahraman Direnişini Destekle !

Türkiye hapishanelerinde bir süredir içten içe kaynamakta olan bir dramatik çatışma artık toptan kendini açığa vurmuş durumdadır. Türkiye'nin zindanları ülkedeki ceberrut rejime karşı muhalefetin öteden beri kaleleri olagelmüşlerdir. Şimdi hükümet, binlerce siyasi tutuklunun direnme ruhunu kırma umuduyla, F-tipi hücre sistemi olarak bilinen yeniden düzenlemeyi uygulamaya hazırlanmaktadır.

F-tipi hücre sistemi, siyasi tutuklulara, herbiri altıdan fazla tutuklu almayacak küçük hücrelerde tecrit edilmişliğe zorlamaktadır. Bu hücreler gün ışığı görmeyecek şekilde inşa edilmiştir, yemek kapının altından veya servis kapağından dağıtılmaktadır ve hücredeki tutukluların diğer hücredekilerle ilişkisine imkan verilmemektedir. Haftada yarım saatlik aile ziyareti dışındaki her an tutuklular günün 24 saati ve haftanın 7 günü olmak üzere, hücrelerindeki insanlar dışında hiçbir kimseyle herhangi bir sosyal ve hatta görsel ilişkiden mahrum durumda hücrelerinde kilit altında tutulmaktadır. Hükümet daha şimdiden oluşturdukları ve yakında oluşturacaklarıyla bir düzineye varan sayıda hapishaneyi bu biçimde yeniden tanzim etmektedir. Türk hakim sınıfının umudu odur ki, bu psikolojik işkence rejimi, siyasi tutukluların mizacını kendi tahakkümleri altında sindirme ve ülke çapında bir toplumsal huzurun sağlamada kendilerine yardımcı olsun. İnsan hakları gruplarının düzenli aralıklarla yayınlanan raporlarında ülkenin adli sisteminin baştan aşağı tamamında işkencenin alabildiğine yaygın bir işlev sahibi oluşuna dikkat çekilmektedir.

Türk hakim sınıfının ihtirasları büyüktür. Hazar Denizi bölgesinde önemli petrol yataklarının keşfedilmesi ve bunun Türkiye üzerinden nakledilmesi için yapılan planlar ülkeye ABD askeri yardımlarının artmasına yol açtı. Aynı zamanda son yıllarda Türkiye, karakol devleti İsrail ile ilişkilerini güçlendirdi. Batılı emperyalistlerin teşvikleri altında ve Osmanlı İmparatorluğu'nun şaşaalı dönemlerinin hatıraları ile kendini dolduruşa getirerek Türk yöneticileri, emperyalistler için bölgede daha da büyük bir jandarma olmanın gerici hülyasını besliyorlar, gelecekte emperyalizmin bölgede yürüteceği savaşlar için ülkenin gençlerini ucuz savaş malzemesi olarak sunmayı planlıyorlar. Ellerindeki her imkanla Kürt ayaklanmasını ezmeye çabıyorlar ve Kürdistan İşçi Partisi (PKK) önderi Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla hevesleri kabarmış vaziyette, ülkede sürekli olarak alttan alta kaynayan ve Türkiye Komünist Partisi (Marksist-Leninist) önderliği altında silaha sarılan köylü ve işçilerin bağrındaki toplumsal başkaldırıcıyı boğazlamanın kilit halkalarından biri olarak zindanlardaki direniş ocağını söndürme rüyasının peşinden koşuyorlar.

Bu hülya iğrençliği kadar beyhudeliğini de ortaya koyacaktır. Siyasi tutuklularla bu kapışmaya girişmekle, Türk rejimi çiğneyip yutabileceğinden fazlasına iştahlanmış durumdadır. Gerçekten de hükümet, zindanların fiziki yeniden tanzimi için programına alelacele devam etmesine ve bundan da AB insan hakları delegasyonları bile dahil hiç kimseye bir açıklama yapmaktan kaçındığı halde, siyasi tutuklularla açıktan bir kapışmaya girişmekte tereddüt göstermektedir. Elbette ki bu sebebsiz değil: Hükümet F-tipi hücre sistemini 1991'de empoze etmeye yeltendiğinde, tutuklular buna yiğitçe ve kitlesel bir direnişle karşı koydular, resmi kaynakların raporuna göre, hayatlarını yitirdikleri bir eşit olmayan mücadele yürüttüler, ne varki tutukluların davası geniş bir desteğe ilham kaynağı oldu ve hükümet teşhir ve tecrit olmuş durumda geri çekilmeye zorlanmış oldu. 1996'da hükümet bu sistemi uygulamaya bir kez daha kalkıştığında, konuya ilişkin bir bakanlık genelgesi yayınlanır yayınlanmaz hapishaneleri sarpasaran bir açlık grevi de dahil olmak üzere kitlesel bir direniş harekete geçti. Mücadelede oniki tutuklu hayatını kaybetti ve bir kez daha hükümet geri çekilmek zorunda kaldı. 8 Temmuz 2000'de muharebe bir kez daha, bu seferde Burdur cezaevinde patlak verdi, devlet güçleri

burada F-tipi hücreleri yürürlüğe geçirmenin müşkülâtını ve tutukluların moralini ölçmek üzere ilk deneme saldırısına geçtiler. Siyasi tutuklular büyük azimle direndiler, 19 tutuklu yaralandı, biri de kolunu yitirdi.

Siyasi tutuklular biliyorlar ki, bu muharebede kendilerine güç temin edecek derin destek hazinelerine sahiptirler, en başta Türkiye içindeki kitleler olmak üzere. Siyasi tutuklular Türkiye'deki her milliyetten mazlumların en seçkin kız ve erkek evlatlarındandır ve milyonlar onların davasının haklı olduğunu yürekten hissediyor. Birçok tutuklu Türkiye Komünist Partisi (Marksist-Leninist)'in Maoist destekleyicisidir; pek çoğu lanetlik anti-terör yasası yüzünden hüküm giymiş durumdadır ki bu yasa hükümete, yasaklamış olduğu pekçok örgütten herhangi birine üyelik ithamı ile – bunu da ispatlamaya kişinin üzerinde tek bir bildirinin bulunması yetebiliyor – devrimcileri uzun seneler hapse mahkum etme imkanını tanımaktadır. Dahası bu siyasi tutukluların uğruna mücadele ettiği dava dünyanın dört bir yanında tanınıyor – şaşmaz enternasyonalist ruhlarını her seferinde, Peru'daki Halk Savaşı'na verdikleri militan destekte ve Peru Komünist Partisi Başkanı Gonzalo ve Yoldaş Feliciano'nun müdafasına katılışlarında görüldüğü gibi ortaya koymuşlardı ki bu milyonlara ilham kaynağı olmuştu.

Siyasi tutuklular bu tehlikeli muharebeyi yürütürken, milyonların gözü onlarda olacak ve dünyanın her yanında mazlumların yüreği onlarla birlikte çarpacak. Mücadelenin sonucunun taşıdığı ehemmiyet oldukça yüküldür. Devrim öncesi Rusya'sında Lenin'in başında bulunduğu Bolşevik Partisi siyasi tutukluların, gerici hükümetin siyasi tutukluları her tehdit altına alma çabasını devrim için bir ilerlemeye çevirme mücadelesine önderlik etmişti – tutukluların birbirinden ayrılıp uzak yerlere dağıtımını yeni yerlerde yeni devrim okullarının yaratılışına, bir araya toparlanması ise mevcut cezaevlerinin direnişin kaleleri haline gelmesine yolaçmıştı. Aynısını Türkiye'deki hükümet de – ama iş işten geçtikten sonra – öğrenecek ki, tutuklulara karşı giriştiği azgın bastırma tedbirleri, toplumsal huzur temin etme yerine, gelecek daha muhteşem muharebelerin fitilini temin etmiş olacak.

Devrimci Enternasyonalist Hareket'in Komitesi, Marksist-Leninist-Maoistleri, diğer devrimcileri ve ilerici güçleri, Türkiye'deki tutukluların kahraman mücadelesini desteklemeye çağırır.

Devrimci Enternasyonalist Hareket'in Komitesi – 24 Temmuz 2000